



Bente Stenberg är förvisso en trädgårdsveteran men är med i studiecirkeln för att inspireras och dela med sig av sina erfarenheter. Det sociala är en viktig del.

## Stort sug när trädgårdscirkeln drog igång igen

På kort tid fylldes platserna när höstens studiecirkel annonserades. Under flera söndagar samlas vetgiriga i Studiefrämjandets lokaler i Uddevalla för att umgås och lära sig mer om det vi alla älskar - trädgård.

Hur och när ska jag beskära mitt vildvuxna silverpären? Var kan jag köpa ett storblomigt snödroppträd? Vilka träd passar bäst i min lilla radhusträdgård? Det är några av frågorna som får svar när Bohuslän-Dalslandkretsens

studiecirkel träffas en söndageftermiddag i oktober. Temat för dagen är träd och buskar. Under presentationsrundan får deltagarna berätta lite om sin trädgård och förväntningarna på dagens träff. Cirkelledare Eleonore Lidman

visar därefter bilder från sin egen trädgård i Bokenäs där rara exemplar stortrivs, trots en sluttande och blåsig skogstomt.

–Det här är min andra trädgård som nu blivit 20 år gammal, berättar hon.

Deltagarna har trädgårdar med vitt skilda förutsättningar men under fikastunden blir det tydligt att alla har fått nå-

gon ny aha-upplevelse med sig från dagens cirkelträff.

– Som det där snödropps-trädet. Det har jag inte letat efter – jag visste inte ens om att det fanns, säger Gudrun Rudolfsson från Trollhättan.

Nästa gång är temat perenner med möjlighet att visa bild för att få tips och råd om särskilt besvärliga lägen i trädgården.



Ulla Björk delar ut material till Ingegerd Almander och Helena Johansson.



Eleonore Lidman är cirkelledare och visar bilder från sin egen trädgård.



Under fikastunden blir det mycket trädgårdssnack. Vem har inte mobilen full av trädgårdsbilder? Önskelistan över sådant som man "villhöver" växer.